



→ Oktoberfest in München, 1961. Hollandse Hoogte

Pretzel, pils en proost!

Zeg 'Oktoberfest' en je ziet tenten vol bier drinkende, dikke Duitsers met grote snorren voor je. Maar het is meer dan dat, zeggen kenners. En het wint hier aan populariteit. Laura Obdeijn

LAURA OBDEIJN

Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat zitten bezoekers aan lange tafels, klinkend met bierpullen, in dirndl of lederhosen gehesen, halve haantjes en braadworsten wegwerkend en meezingend met de muziekkapelle. Morgen, 17 september -niét oktober - wordt er weer afgetrapt op de Wiesn, het feestterrein in het Duitse München. Twee weken staat de stad in het teken van het Oktoberfest. Het feest dat begon in 1810 ter ere van het huwelijk tussen Therese von Sachsen-Hildburghausen en kroonprins Ludwig I is uitgegroeid tot een miljoenenfeest, wat slaat op de mensen (jaarlijks zes mil-

joen) en het bier (jaarlijks zo'n zeven miljoen liter). Het feest is echt niet alleen meer voor Duitsers. Ook hier worden mensen aangestoken met de Wiesn-Wahnsinn. Dat moet dus groter kunnen, dachten ze bij Hofbraühaus, een van de zes Oktoberfestbrouwerijen op de Wiesn. De brouwerij brengt het feest daarom dit jaar naar Nederland. Inclusief biertafels, muziek, halve kippen en schnitzels. Eerst naar Arnhem, Groningen en Den Haag, maar Amsterdam staat zeker op de verlanglijst, zegt een woordvoerder van Oktoberfest Nederland. "De populariteit van bierfeesten groeit en het Oktoberfest is het ultieme bierfeest. Ook de animo voor foodfestivals is groot en aangezien het Duitse feest traditioneel een culinair evenement is, combineren die twee mooi."

Vrijbrief

Bij Roest zien ze de aandacht voor hun Oktoberfestevenement elk jaar fors groeien. Dit jaar verwachten ze meer dan duizend man die in en uit zullen lopen in de loods op Oostenburg. "Mensen nemen het concept heel serieus, " zegt Johnny Mosterd van Roest. "Ze komen goed verkleed, daar verbazen we ons echt over. De Am-

sterdammers vinden het schitterend, het is een vrijbrief om gek te doen. Daar is blijkbaar behoefte aan." Ook evenementenorganisatie Etikette haakt er dit jaar voor het eerst op in met een tweedaags Oktoberfest in de Cruquiusgilde in Oost. "Een beetje een vrije interpretatie van het feest en dan de urbanversie met Amsterdamse dj's," zo omschrijft Titus Zeldenrust het. Geen diepere gedachten, slechts een aanleiding voor een leuk feestje dat ook overdag kan worden gehouden. "Geen écht Oktoberfest," benadrukt hij. Want er is geen speciaal gebrouwen bier, maar er zijn wel biertafels, bierpullen, braadworst en zuurkool. "Lederhosen en dat soort pakjes mogen, maar hoeven niet. Gewoon een beetje gekkigheid, waar ook veel Amsterdammers wel van houden." Tien jaar geleden al begon John Zut met Oktoberfestreizen, dat oktoberfesttripjes verzorgt. Met bussen vertrekken de feestgangers vanaf Amsterdam-Centraal naar München. Zut is er dan al, om alles ter plekke te regelen. Het Oktoberfest was wereldwijd al op veel plekken in trek, zegt hij. Zo kwam hij het feest in Cambodja tegen en ook Japanners zijn er dol op. En nu dus de Nederlanders. "Het is hier nog redelijk nieuw, maar langzaam kruipt het erin." Wordt het in Nederland nog



→ Het fenomeen Oktoberfest, hier in München in 2007, waait over naar Nederland. Hollandse Hoogte

vaak als verkapt zuipfestijn gezien, dat is in Duitsland wel anders, zegt Zut. Geen après-skimuziek, maar een speciale band speelt en mensen verkleden zich goed. "Verkleden zich móóí." Er zijn wel mensen in spijkerbroek, meestal toeristen, maar dat doet afbreuk aan het feest. "En je staat dan toch een beetje voor aap." Voor mannen is de dresscode: lederhose, geruite bloes en bijpassende sokken. Vrouwen dragen een dirndl. En dan liever niet de goedkope, te korte, te krappe, letterlijk lichtontvlambare variant. Dat kan natuurlijk wel, maar echt gewaardeerd wordt het niet. Net als gekke mutsen of mannen in jurk. In sommige tenten kun je hierom zelfs worden geweigerd. Een beetje je best doen hoort erbij, zeggen de kenners, want ook de Duitsers - vooral vrouwen - maken er een sport van er zo mooi mogelijk uit te zien.

Dirndlhandel

Sta je op het punt die kant op te gaan of pak je hier een themafeest mee de komende dagen en zit je nog om een fatsoenlijke dirndl verlegen? De 'echte' kunnen al snel in de honderden euro's lopen, maar er zijn genoeg goedkope alternatieven. C&A, bijvoorbeeld, verkoopt